



Inhoudsopgave Nieuwsbrief

- Column voorzitter
- Reclame
- Nog steeds op zoek naar
- De laatste berichten:
 - Flevoland weer iets rijker
 - Markeringsproject
 - Vertellersproject
 - Boekproject
- 70 jaar vrede in West Europa
- Even aandacht voor vrienden.
- Sluiting
- Reclame
- Contact

Column voorzitter

Het jaar 2015 is drie maanden oud, dus tijd voor de nieuwsbrief. Het oude jaar is afgesloten met het schrijven van het jaarverslag. Terugkijkend is 2014 een druk maar succesvol jaar geweest met als hoogtepunt het plaatsen van de eerste markeringspaal in Zuidelijk Flevoland.

In de toekomst zie ik het plaatsen van de resterende markeringspalen bij crashlocaties in Flevoland voor me. Hiervoor is aan Saxion (Hogeschool te Deventer, afdeling archeologie) gevraagd studenten het bureau onderzoek te laten uitvoeren. De opdracht wordt door de stichting "Ongeland" aan de studenten bij het blok Archeologie en publieksbereik aangeboden. Op deze manier worden jonge mensen betrokken bij het erfgoed van de Tweede wereld oorlog. Nu ik het over de jongeren heb, kan ik met enige trots melden dat op de website de eerste les staat. U vindt deze les onder het tabblad educatie. De les is bedoeld voor groep 7 en 8 van het

basisonderwijs en het 1^e leerjaar van het voortgezet onderwijs.

Het onderwerp is Airgunners, het gaat over de luchtoorlog die zich boven het IJsselmeer heeft voltrokken.

Enigszins zorgen maak ik mij over het project Oral history. Het is de bedoeling dat de persoonlijke ervaringen van ooggetuigen worden opgeschreven omdat de verhalen een aanvulling zijn voor de gangbare geschiedschrijving.

Er zijn genoeg verhalen maar er is nog maar 1 verhaal uitgewerkt. Help ons met het uitwerken van de geluidsopnames.

Als afsluiting wil ik melden dat het bezoek aan het Artillerie Museum leerzaam en gezellig was, met dank aan John die alles goed heeft geregeld.



Heel veel leesplezier,
Astrid Doppert
Voorzitter



Reclame

Zeeuws Knoopje



- plantencentrum voor uw tuin.
- collectie Zimbabwaanse beeldhouwwerken.
- voorraad ruwe beeldhouwstenen.
- organisatie beeldhouwcurssussen.

Knooplaan 9/ 8251SJ/ DRONTEN/ tel. 0321-381998

De Website: <http://www.zeeuws-knoopje.nl>

Nog steeds op zoek naar

1. Verhalen van ooggetuigen.
2. Vrijwilligers voor:
 - Het afnemen van interviews.
 - Het uitwerken van opgenomen interviews.

3. Sponsors

Sponsors en donateurs kunnen zich aanmelden bij onze penningmeester@ongeland.nl De minimum donateursbijdrage is sinds 2014 € 10,- per jaar.

Ook giften zijn van harte welkom, ons Cultuur ANBI nummer is 86385.

De laatste berichten

Weer is het gelukt een stukje Flevolandse geschiedenis voor een ieder zichtbaar te maken. De Rolls Royce Merlin V12 motor die we van de Hr. Brill aangeboden kregen, hebben we zoals het hoort gelijk aangemeld bij de bergingsdienst van

Koninklijke Luchtmacht. De majoor Kappert van deze dienst heeft deze motor bekeken.



De Hr. Brill had deze motor gevonden op zijn land (Oud kavel A6, Noordermeerweg, gemeente Noordoostpolder.). Stichting "Ongeland" heeft meteen onderhandeld en het voor elkaar gekregen dat binnenkort, via een bruikleen voor onbepaalde tijd de motor wordt vrijgegeven aan Museum Schokland. Op deze manier blijft deze geschiedenis binnen de provincie.

Het Markeringsproject.

Zie de column van de voorzitter.

Ons doel blijft alle crashplaatsen binnen de provincie te beschrijven en d.m.v. een markeringspaal te markeren. Wij hopen dat de gemeenten binnen de provincie hiervoor open staan.

Het vertellersproject

Binnen de provincie hebben we alle basisscholen aangeschreven voor een gastles met ooggetuige. Er is echter weinig response op geweest. Voor 2015 staan er nu definitief 7 afgerond en 5 in de planning. dus vraag aan en wij komen graag. secretaris@ongeland.nl



Boekproject

U kunt nog steeds eigenaar worden van het boek "Geborgen in de Polderklei". Op de website www.ongeland.nl onder het tabblad "Nieuws" kunt u zien op welke plaatsen het boek te koop is. Een geschikt moment om iemand met dit boek cadeau te geven is uiteraard 4 en 5 mei.

70 jaar vrede in West Europa

Het is best bijzonder dat we in mei 70 jaar vrede mogen vieren. 70 jaar geleden werden we bevrijd van de Duitse bezetter. Nooit meer oorlog werd er geroepen.

Helaas is dit niet het geval. Juist ook in 2015 weten we hoe kwetsbaar vrede is. In het afgelopen jaar is er veel gebeurd en wordt de vrede vaak op de proef gesteld. Volgens sommige leden uit de politiek zijn we zelfs in oorlog.



4 mei herdenken we de gevallen slachtoffers. Misschien herdenken we wel verkeerd en moeten we niet alleen de slachtoffers herdenken maar ook de overlevenden, zij zijn het tenslotte die het meest lijden onder een oorlog.

Het is ook niet gemakkelijk, want de meesten van ons kunnen zich geen voorstelling meer maken van de Tweede Wereldoorlog. Men ziet tegenwoordig alleen maar de precisie-

bombardementen die door coalitietroepen worden uitgevoerd. Het lijken wel schietspelletjes. Man tot man gevechten of het zuiveren van stedelijk gebied zien we tegenwoordig alleen maar bij computergames, dus maken we er een competitief geheel van. De achtergronden laten we hier niet zien. Niet economisch verantwoord.

Journalisten, fotografen en cameramensen maken hier wel reportages van, maar de meeste opnames krijgen we pas 10 jaar later goed te zien in een of andere documentaire. Wat men niet meer beseft, is dat oorlog veel verder gaat. De impact en gevolgen hiervan kunnen we niet meer voorstellen. Doe je ogen eens dicht en denk je eens in dat alle mannen tussen de 15 en 45 jaar uit het straatbeeld verdwijnen omdat zij ergens aan een front moeten vechten of moeten onderduiken.

Hoeveel er terug zullen komen is onbekend, maar dat zij - als ze al terugkomen - heel anders zijn is vaak een verdrongen feit. Denk je eens in dat je een ander mens moet doden. Niet vanaf afstand, maar terwijl je elkaar recht in de ogen kijkt en weet dat je sneller zult moeten acteren dan die ander. En dat niet een keer, maar vaak meerdere keren. Dan zijn er twee mogelijkheden: "je schakelt je geest uit en overleeft met de beelden die in je hoofd blijven, of je bent incapabel en sterft". Velen komen er gebroken uit en zullen zich ver van iedereen afsluiten en de rest van hun leven naar middelen zoeken om de beelden in hun hoofd te verdringen. Hierbij wordt naar van alles gegrepen, alcohol, drugs, wapens etc. etc. In deze maatschappij van nu kunnen ze niet meer mee, ze isoleren zich en creëren zo een persoonlijkheid die gevaar oplevert voor zichzelf en anderen.

Vaak creëren we dat gevaar dus zelf, daarom zou het misschien beter zijn dat de macht een betere betekenis gaat geven aan het woord democratie.



Voor politici zou democratie kunnen betekenen: "Geen belang bij carrièreplanning t.a.v. het persoonlijk gewin maar wel t.a.v. het welzijn van volk en vaderland". Machthebbers begrijp dan ook goed dat het welzijn van de mensheid de eerste prioriteit is en niet uw idealisme of het nalaten van materiële stempels.

Om al die narigheid te kunnen verslaan proberen we die verschrikkelijke achtergronden duidelijk en zelfs visueel te maken.

Het doel van stichting "Ongeland" is dan ook het levend houden van de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Op onze website kunt u zien hoe wij dit denken te bereiken (www.Ongeland.nl).

S. Dirven

Wat is Oral History.



Oral History of Mondelinge geschiedenis zijn in het Nederlandse taalgebied gebruikelijke begrippen voor een methode van onderzoek naar het verleden op basis

van mondelinge overlevering. Daarbij gaat het om het systematisch verzamelen en vastleggen van individuele herinneringen door middel van reeksen vraaggesprekken. Van belang is vooral de beleving van het verleden boven water zien te krijgen, de tijdsgeest, de menselijke kanten maar ook de anekdotes. Oral history gaat meer om het verhaal hoe derden het beleefd hebben.

Of men hier de waarheid mee naar boven haalt, is de vraag. Door de tijd genomen zijn er veel waarheden die een indruk kunnen geven over een bepaalde periode of over de beleving van hem of haar.

S. Dirven

Even aandacht voor vrienden.

Activiteiten rond en op de 4 mei herdenking Dronten

Ook dit jaar organiseert de Stichting 4 Mei Herdenking Dronten weer activiteiten die verband houden met de 4 mei herdenking in Dronten. De jaarlijkse herdenking op 4 mei wordt sinds 1975 bijgewoond door voormalige airgunners (boordschutters) van de Royal Air

Force. In 1974 was een airgunner min of meer toevallig in Dronten beland. Hij was zeer geïnteresseerd in het monument, dat bestaat uit de propeller van een neergeschoten Lancaster bommenwerper, en kwam toen in contact met de toenmalige burgemeester, die hem en enige vrienden voor het volgende jaar als officiële gasten uitnodigde om bij de 4 mei herdenking aanwezig te zijn. In 1977 werd er door de Air Gunners Association een trip naar Dronten georganiseerd. Er kwamen rond 40 mensen uit Engeland en omdat de hotelaccommodatie in Dronten niet toereikend was werden er gastgezinnen gezocht. In de loop der jaren breidde het gezelschap zich meer en meer uit tot in 1995 er meer dan 190 mensen waren. In 2014 waren er nog 14 mensen uit Engeland. Veel airgunners verbleven jaren bij hetzelfde gastgezin. Er ontwikkelden zich dan ook intensieve contacten met als resultaat ook wederzijdse bezoeken buiten de 4 mei herdenking om. In 1980 bracht de Canadees Mr. Pingle een bezoek aan Dronten om de herdenking bij te wonen. Aan de Lancasterdreef heeft hij een herdenkingsplaat onthuld. Mr. Pingle was een van de twee overlevenden van de neergeschoten Lancaster, waarvan de propeller het monument



vormt. Een bemanningslid wordt nog steeds vermist. Een ander hoogtepunt was het bezoek van ZKH Prins Bernhard aan Dronten in 1984. Op informele wijze heeft hij zich prettig onderhouden met de airgunners. Het monument wordt elk jaar door groep 7 van een basisschool uit de gemeente Dronten geadopteerd.

Jaarlijks organiseert de vereniging Zuiderzeezwemmers zwemwedstrijden voor de basisscholen in de gemeente Dronten. De prijsuitreiking werd gedaan door enkele van de toen aanwezige airgunners. Helaas is door verschuiving van de vakanties het niet meer mogelijk de wedstrijden te houden op een tijdstip dat de airgunners in Dronten zijn. De prijsuitreiking is daarom overgedragen aan het bestuur van de Stichting 4 Mei Herdenking Dronten. In de Airgunnersroom zijn schilden te vinden met plaatjes waarop de naam van de winnende teams in de afgelopen jaren in zijn gegraveerd. Een van de schilden is aangeboden door airgunners uit Lincolnshire. Naast de zwemwedstrijden zijn er voor de airgunners (en later ook voor de gastgezinnen) excursies georganiseerd. Zo werden in de afgelopen jaren onder meer kamp Westerbork, kamp Amersfoort Aviodrome en de vliegbases Leeuwarden, Soesterberg en Gilze Rijen bezocht. Ook werden er rondvaarten over de randmeren en het IJsselmeer naar Volendam, Urk, Ketelhaven, Elburg en Harderwijk gehouden. Ook is het een goede gewoonte geworden om een speciaal concert in kerkcentrum "De Ark" te houden. Dit concert kreeg de naam : "Airgunnersconcert" maar was en is voor iedereen vrij toegankelijk. De herdenkingsplechtigheid wordt naast de eregasten, de airgunners, bijgewoond door vertegenwoordigers van de ambassades van Groot Brittannië, Canada, Nieuw Zeeland,

Australië, Verenigde Staten van Amerika en Polen alsmede vertegenwoordigers van de provincie, gemeente, Militair Tehuis Bronbeek uit Arnhem en militairen, veteranen en overige organisaties. Vanaf 2013 wordt er ook weer een taptoe op het Redeplein gehouden. Indrukwekkend is het overvliegen van de Lancaster bommenwerper. In 2014 zijn wrakstukken van een Wellington bommenwerper uit het Ketelmeer gehaald. Door het Logistiek Centrum Woensdrecht (Kon. Luchtmacht) zijn onderdelen aan de Stichting 4 Mei Herdenking Dronten in bruikleen verstrekt. Deze onderdelen zijn ook in de Airgunnersroom te bewonderen. De Airgunnersroom is in de even weken op woensdag van 10.00 – 12.00 uur voor iedereen geopend. Bestuursleden en vrijwilligers zijn dan aanwezig om informatie te verstrekken.

Programma voor dit jaar:

1. 20 april Zwemcompetitie in zwembad Overboord voor de "Airgunners Trofee".
2. 22 april Overdracht adoptie monument
3. 29 april Aankomst van de eregasten, de airgunners
4. 30 april 20.00 uur Airgunnersconcert in kerkcentrum "De Ark".
5. 02 mei 14.00 uur taptoe op het Redeplein.
6. 04 mei 18.40 uur herdenkingsdienst in het kerkcentrum Open Hof".
7. 04 mei 20.00 uur herdenking bij het monument voor het gemeentehuis.
8. 04 mei 21.00 uur Informele bijeenkomst in "De Meerpaal".

Wolter Schaap

Sluiting

Onze 1^e nieuwsbrief van 2015, ik hoop dat u ons met plezier volgt. U kunt aan dit leesplezier



deelnemen door bijvoorbeeld uw verhaal te laten plaatsen. U kunt het zenden naar secretaris@ongeland.nl

Een dak, voeding en educatie

Kinderhulp in Burundi, u kunt deze stichting steunen door bijvoorbeeld sponsor te worden of een gift te doen.

Ook dit jaar zijn Aalt, Charlotte en John weer te vinden op diverse rommelmarkten in Dronten, Oldebroek en Kampen. Kom eens langs.

(Stichting Kinderhulp in Burundi
De Oeverloper 301 / 8251 HM Dronten

Tel:++31-321382660

06 29331681

stichtingkinderhulpinburundi@yahoo.com

ING: NL95ING0004717069
AMRO: NL88ABNA0619340290)

Reclame

Fred Docter, beschikbaar voor:

- Evenementen fotografie
- Reclamefotografie
- Bedrijfsfotografie
- Persfotografie
- Bruidsfotografie
- Fotografie voor uw website



Tel : +31 (0)321 – 315976

info@docterfred.n

Contact

Contact, stichting "ONGELAND"

Secretaris: S. Dirven

Adres: De Schepel 52

Plaats: Dronten.

Postcode: 8252JL

Tel: 0321-381965

E-mail secretaris@ongeland.nl

KvK: 56565259

Cultuur ANBI: 86385